

Αίνιγμα για το καρότο

**Έχω χρώμα πορτοκαλί
κι είμαι τραγανό πολύ .**

**Μ' αγαπάνε οι λαγοί
κι έχουν όραση καλή!**

Τι είμαι ; Το καρότο



dreamstime®.com

Αίνιγμα για το αγγούρι

**Πράσινο μακρύ λαχανικό ,
κοντά στους σπόρους μαλακό
Τραγανό σαν το καρότο ,
στο τζατζίκι μπαίνει πρώτο .
Τι είναι ; Το αγγούρι**



Αίνιγμα για το κουνουπίδι

Έχει στρογγυλό κεφάλι

και ολόασπρα μαλλιά .

Τρώγεται βραστό με λάδι

και με έντομο αρχινά .

Ποιο είναι ; Το κουνουπίδι



Αίνιγμα για το κρεμμύδι

**Ρούχα φοράω πολλά
όλα άσπρα στρογγυλά
μα για να με καθαρίσουν
όλοι δυστυχώς δακρύζουν .
Τι είναι ; Το κρεμμύδι**



Αίνιγμα για τη μελιτζάνα

Μωβ είναι το χρώμα μου

και μακρύ το σώμα μου .

Έχω κι ένα κοτσανάκι .

Και με τρώνε «παπούτσακι».

Τι είναι ; Η μελιτζάνα



Αίνιγμα για τη ντομάτα

Μια κοντούλα παχουλή ,

Πάντα κόκκινα φορεί .

Έχει πράσινα μαλλιά

Και σποράκια στην κοιλιά .

Τι είναι ; Η ντομάτα



dreamstime.com

Αίνιγμα για την πατάτα

Μ' αγαπάς τηγανητή.

Τρώγομαι όμως και βραστή .

**Χρώμα έχω καφετί
και με βγάζουν απ' τη γη .**

Τι είμαι ; Η πατάτα



Αίνιγμα για το σκόρδο

**Έχω γεύση καυστική
Και οσμή δυνατή .
Στη φακή μέσα με βάζουν ,
σε σκελίδες με μοιράζουν .
Τι είμαι ; Το σκόρδο**

